

Forslag til forespørgselsdebat om Inatsisartuts holdning til og visioner for anvendelse af kunstig intelligens i velfærds-, uddannelses- og sundhedssektoren.

(Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat

(Formanden for Naalakkersuisut)

På Naalakkersuisuts vegne vil jeg takke Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit, for at tage dette vigtige spørgsmål op om brug af kunstig intelligens op til debat.

Der er blevet foretaget en rundspørge i centraladministrationen om de enkelte myndigheders brug af kunstig intelligens og deres forventninger til, hvad kunstig intelligens kan bidrage med deres forvaltning. Nogle myndigheder bruger allerede kunstig intelligens mest i forbindelse med oversættelser. Nogle har afholdt kurser om brug af kunstig intelligens. På nuværende tidspunkt er der kun et begrænset brug af kunstig intelligens i centraladministrationen. Desuden er en arbejdsgruppe i gang med at undersøge muligheder for at bruge sprogmodellen Nutserisoq.gl.

Fremadrettet er der en forventning til, at kunstig intelligens kan anvendes inden for alle dele af den offentlige sektor, dermed også indenfor velfærds- uddannelses – og sundhedssektoren. Det kan sikre en mere effektive og økonomisk offentlig forvaltning. En korrekt anvendelse af kunstig Intelligens er nødvendig for at være med til at sikre dette.

Myndighedernes brug af kunstig intelligens skal være åbent og transparent. De skal have et risikostyringssystem til sikring af, at brugen af kunstig intelligens er på et højt kvalitetsniveau.

At få opbygget en fornuftig omgang med kunstig intelligens nu, er en nødvendighed i forhold til de fremtidige kunstige intelligente systemer. Lige nu er de kunstige intelligente systemer ikke menneskelig intelligens, men kan processere mere data på minutter end noget menneske kan.

Den kommende nationale digitaliseringsstrategi for 2024-2028 kommer til at indeholde tiltag, der skal være med til at sikre, at vi kan arbejde struktureret og prioriteret med kunstig intelligens.