

Rettelsesblad

(Erstatter svarnotat af 13. oktober 2016)

Forslag til forespørgselsdebat om at Naalakkersuisut igangsætter mere specifikke tiltag, der går ud på, at man i gensidig forståelse og bedre samarbejde med forældrene, udstikkes krav til forældrene, således hjemmet, hvorfra børn var tvangsfjernet holdes under skærpet tilsyn, herunder forældrerådgivning, misbrugsbehandling og andre forhold, hvorved forholdene i hjemmet forbedres og at børn, som er anbragt udenfor hjemmet kan vende hjem snarest.

(Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Svarnotat

(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Tak til medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen for at rejse en vigtig debat.

En omsorgsfuld og stimulerende opvækst hos engagerede forældre er den første og vigtigste forudsætning for, at børn og unge bliver klædt på til at møde omverdenen med tillid, selvværd og styrke til at forfølge deres drømme.

Naalakkersuisut er helt enig i, at vi skal blive bedre til at støtte udsatte børnefamilier for at bryde den negative sociale arv.

I den forbindelse er det vigtigt, at vi både skaber brede og specialiserede tilbud til udsatte familier, der sætter fokus på forældreevne og på børns udvikling og trivsel. Blandt andet kan familiecentrene spille en central rolle i forhold til at vejlede, rådgive og yde krisehjælp til udsatte børnefamilier, ligesom en effektiv misbrugsbehandling er en forudsætning.

Desværre er der forældre i vores samfund, som ikke magter at drage tilstrækkelig omsorg for deres børns trivsel og udvikling. Ofte er det forældre, der selv har været udsat for vold, seksuelle overgreb eller andet omsorgssvigt i barndommen. Vi har derfor sat særligt ind på at behandle voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Af hensyn til barnets tarv er vi sommetider nødsaget til at anbringe børn i plejefamilier og på døgninstitutioner, da de vilkår, børnene vokser op under, kan medføre alvorlige skader på krop og sjæl. Som samfund er vi forpligtede til at handle, og derfor er det vigtigt, at vi også bliver bedre til at skabe gode anbringelser.

I Naalakkersuisut finder vi det ikke sandsynligt, at alle anbragte børn kan komme hjem igen. Men det er altid at foretrække, at børn vokser op hos deres forældre. Derfor skal vi fra Naalakkersuisuts side fortsætte med at støtte udsatte forældre med henblik på at forebygge anbringelser og sørge for, at så mange børn som muligt på et tidspunkt kan bo hjemme igen.

Det daglige ansvar for arbejdet med udsatte børnefamilier er udlagt til kommunerne. Desværre har tilsyn i de senere år vist, at kommunerne i flere tilfælde har svigtet deres ansvar for at yde tilstrækkelig støtte til udsatte børn og familier.

Vi skal blive bedre til, i samarbejde med kommunerne, at klæde dem på til at løfte dette vigtige område. For når de kommunale indsatser på området for udsatte børn og familier ikke fungerer, vil det på sigt øge behovet for anbringelser, hvilket ikke er ønskeligt.

Udover den generelle indsats for at styrke kommunerne på familieområdet, er Naalakkersuisut optaget af den enkelte sagsbehandlers arbejdsvilkår. Rapporter har vist, at sagsbehandlere ofte sidder med så mange sager, at det er vanskeligt at yde god støtte og rådgivning i alle sagerne.

En af Naalakkersuisuts prioriteringer i det kommende år vil derfor blive at kortlægge sagstallene i kommunerne og se på, hvordan vi kan skabe ordentlige og rimelige arbejdsvilkår for de sagsbehandlere, der er ansat til at hjælpe vores udsatte børn og familier.

Med disse bemærkninger ønskes Inatsisartut en god debat.