

# INUIT ATAQATIGIIT INATSIARTUNI



EM2022/174

11. november 2022

Kristian Jeremiassen

## **Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi med udgangspunkt i vores oprindelige kultur, sikrer bedst mulig borgerinddragelse og medindflydelse, ved opbygning af vores demokrati.**

(Medlem af Inatsisartut Mariane Paviassen, Inuit Ataqatigiit)

Fra Inuit Ataqatigiit har vi følgende bemærkninger til medlem af Inatsisartut Mariane Paviassens forslag til forespørgselsdebat.

Det er vort menneskeret at drikke rent vand og spise rene fisk, hvaler, sæler, bær og andre af landets ressourcer. Således er vor levevis, som vi har arvet fra vores forfædre, og som skal holdes i hævd uspoleret af forurening.

Inuit Ataqatigiit mener, at landet skal udvikles med udgangspunkt i vores kultur, levevis og være selvforsynet af grønlandsk mad. Det langstrakte land bør kunne bebos af dets mennesker, og være i stand til at brødføde sig selv af rene produkter.

Lad os sammenligne os med Danmark, et forholdsvist lille land, som forsyner sig selv og os, skønt vi bor i meget større land. Selvforsyning hører til vor kultur og en del af fangertraditionen, som bør fastholdes og ikke mindst hvad bæredygtighed angår.

Vores kultur skal udvikles med udgangspunkt i selvforsyning, lade befolkningen deltage aktivt i styringen af landet, og kun på den måde sikrer vi fastholdelse af vort identitet og udvikle os.

Naalakkersuisut fremhævede vores gamle fangsttraditioner i efteråret. I disse år er der ingen særskilte kvoter til narhvaler ved fangst med brug af qajaq, og

# INUIT ATAQATIGIIT INATSISARTUNI



Naalakkersuisut vil allokere særskilte kvoter til fangst med brug af qajaq, og sådan fastholder man vores gamle traditioner, samtidig med at tilpasse udnyttelse af kvoterne efter forholdene. Det er samtidig vigtigt med fangst ved brug af hundeslæder, særligt hvis man vil fastholde og udvikle brugen af hundeslæder.

Og Inuit Ataqatigiit vil fremhæve, at børn og unge engang respekterede de ældre apropos vores gammel kultur, som desværre forvanskes mere og mere, og de ældres ord og læresætninger blev respekteret, selv af os i min generation.

Lad os betragte vores nuværende livsstil, hvor det er blevet almindeligt med "du har ikke ret til at blande dig omkring mig", når ældre eller voksne formaner børnene. Vores gammel kultur, som er beundringsværdigt og respektfuldt er forsvundet og hører til i fortiden, da respekten om ældre og deres rolle og position var højere end i dag.

Heldigvis er vi på vej tilbage til disse gamle traditioner med respekten for ældre, når man diskuterer samfundets indretning. Vi siger ikke, at de ældre ikke respekteres, men respekten for ældre har gradvist været nedadgående i disse år, hvor børns rettigheder fremmes, om det skyldes dette, er ikke til at vide.

Vi må styrke menneskerettighederne inden vi opnår selvstændighed, hvor Inuit Ataqatigiit mener at befolkningen må styrkes. Vi skal være en del af den globale verden uden at give afkald på vores åndelige værdier og identitet.

Det er vigtigt at udvikle vores pligter omkring selvforsyning, såfremt befolkningen skal fungere optimalt. Det er helt op til os, om hvor vidt vi ønsker at fungere optimalt eller ej. Vi må yde en indsats, hvis vi ønsker optimale forhold, for lykken kommer ikke af sig selv. Vi må selv skabe den.

Målet må være at sikre vores indtjening ved udnyttelse af vores ressourcer, og det må være vores menneskeret at selv udnytte ressourcerne. Vi skal udvikle

# INUIT ATAQATIGIIT INATSIARTUNI



internationale handelsrelationer med sigte på at sikre den oprindelige befolkning indtjening, og vi skal huske at holde fast i vores værdier, men samtidig holde udvikle kontakten til omverdenen.

Vi skal indrette samfundet ved hjemtagelse af ansvarsområder fra Danmark og på baggrund af vores værdier, ikke ved at sætte for høje krav, og fastholde den globale udsyn. Vi skal overtage ansvarsområder uden at give afkald på os selv, uden at blive trynet, men på grundlag af globale tendenser.

Inuit Ataqatigiit vil fremhæve til sidst, at vi ønsker at udvikle vores menneskerettigheder i samarbejde med den globale omverden, og respektere dem.

Således vores betragtninger til forespørgselsdebatten.