



1. marts 2024

FM 2024/95

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsordenen for Inatsisartut:

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal komme med anbefalinger til, hvilke initiativer, der kan iværksættes med henblik på at mindske frafaldet på vores uddannelsesinstitutioner. Redegørelsen skal indeholde et afsnit om, hvordan trivselsundersøgelser på uddannelsesinstitutionerne kan bidrage til at mindske frafaldet.

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit)

Begrundelse

Det er ingen hemmelighed, at vi herhjemme investerer rigtig meget i uddannelse, og det skal vi blive ved med. Et højere uddannelsesniveau er vigtigt både for den enkelte og for samfundet. Den enkelte vil alt andet lige få en højere indkomst og dermed en højere levestandard. For samfundet er der flere positive elementer; for eksempel vil nødvendigheden af at tilkalde arbejdskraft udefra falde og skatteindtægterne vil stige. Der er på denne baggrund ingen tvivl om, at vi skal gøre, hvad vi kan for hele tiden at højne uddannelsesniveaut.

Det positive er, at uddannelsesniveaut herhjemme faktisk er stigende. Det negative er, at det går for langsomt, og at der stadig er en alt for stor gruppe af unge, der ikke får en uddannelse. Det er vi nødt til at italesætte og undersøge nærmere. Økonomisk Råd peger i sin nyeste rapport på, at det store frafald på uddannelsesinstitutionerne er et stort problem. Økonomisk Råd skriver: (Jeg citerer):

”Samtidig er frafaldet markant på tværs af alle uddannelser. Det høje frafald rejser spørgsmålet, om det er uddannelsessystemet, der ikke møder de uddannelsessøgende, hvor de er i praksis. I dag er trivselsundersøgelser fx ikke et krav, og de bagvedliggende årsager til det store frafald er reelt ukendte.”¹

Demokraatit mener, at vi skal lytte til den løftede pegefinger fra Økonomisk Råd. Vi er nødt til at komme i gang med at undersøge de bagvedliggende årsager til det store frafald. Har vi indrettet visse uddannelser forkert? Er de studerende ikke klædt ordentligt på til at gennemføre uddannelsen? Er der en forkert forventningsafstemning mellem den enkelte uddannelsesinstitution og den enkelte studerende?

Det ved vi meget lidt om. Derfor foreslår jeg, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om det store frafald. Og jeg ønsker, at redegørelse skal indeholde et afsnit om de studerendes trivsel, da nøglen til frafaldet meget vel kan befinde sig her.

Jeg ser med disse ord frem til at høre, hvad Naalakkersuisut og de øvrige partier mener om mit forslag og håber på en bred opbakning.

¹ Økonomisk Råd, Rapport 1. halvår 2024



De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Udarbejdelsen af redegørelsen forventes ikke at overstige et akademisk årsværk, som svarer til 500.000 kr.

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv

Ingen.

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne

Ingen.